

OPERATIE FAUST.

OPERATION FAUST

Na Operation Market-Garden is een groot deel van het zuiden van Nederland bevrijd. Het gebied boven de grote rivieren is echter nog steeds in handen van de Duitse bezetter. Terwijl Zeeland en het oosten van Nederland tot aan Groningen en Friesland worden bevrijd, zucht het westen van Nederland onder de Duitse bezetting. Rantsoenen worden steeds karger. In de grote steden heerst honger, hoewel gaarkoekens de honger proberen te lenigen met een waterige soep. Naar schatting sterven die hongervinter 22.000 tot 25.000 mensen, waarvan een groot deel door honger.

Eind april 1945 onderhandelen de geallieerden met de Duitsers om de hongernood in het westen te lenigen. Op 30 april sluiten ze het Akkoord van Achterveld: Britse en Amerikaanse bommenwerpers mogen boven het westen voedsel droppen. Een minder bekende oplossing is Operation Faust.

Al op 2 mei worden legerrantsoenen vanuit depots in Nijmegen met Canadese en vanuit Ede met Britse voertuigen naar de Nede gebracht, het 'niemandland' tussen Wageningen en Rhenen. Daar nemen burgerchauffeurs het stuur over van de Canadese voertuigen om het voedsel naar de grote steden te brengen. In 2020 brengen we van 1 tot en met 5 mei Operation Faust weer tot leven!

1-6 mei 2020
Herdenking van voedseltransport naar het honger lijdende westen en de bevrijding van Nederland
www.operationfaust2020.nl

Inschrijven kan vanaf december 2019 via KTR Topsecret of de website: www.operationfaust2020.nl

Het had zo mooi kunnen zijn 5 mei ontvangst van de Polar Bear rit op het terrein van ons Educatief Centrum Grebbelinie. Maar helaas afgelast door de Coronavirus.

In ons museum is aandacht besteed aan operatie Faust d.m.v. van een foto expositie.



Operatie 'Faust' is minder bekend dan de operatie 'Manna' (Brits) en 'Chowound' (Amerikaans), waarbij 'Zweedse wittebroden' midden in de hongervinter aan kleine parachutes uit de hemel zouden zijn gevallen. Velen herinnerden zich zelfs de heerlijke smaak en geur van het brood. Dat kwam echter niet uit de lucht vallen, maar van de eigen bakker. Het meel ervoor was vanuit Delfzijl aangevoerd door het Rode Kruis, geleverd door het neutrale Zweden. Vermoedelijk versmolten de herinneringen met die aan de voedseldroppingen van april en mei 1945, die voor een deel van Nederland het einde van de oorlog aankondigden. De Engelsen starten op 28 april met voedsel afwerpen boven bezet Nederland. Op 30 april kwamen Duitsers en geallieerden in Achterveld overeen dat de Duitsers niet op de vliegtuigen met voedsel zouden vuren.

