

Spotprenten

Van de heer D. Schimmel uit Woudenberg kregen wij een interessante schenking van documentatiemateriaal.

Het zijn een zestal ansicht(spot)kaarten gemaakt door Nico Broekman. Een herinnering aan vijf kommervolle jaren oorlog, terreur en overheersing der nazi's mei 1940-mei 1945;





Het boekwerkje van Karel Links *Moffenspiegel* een boekje over Adolf de Eerste (en de laatste) en zijn trawanten. Uitgegeven door de bezige bij 1945.



Een aantal distributiebonnen van o.a. Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, Rijksbureau voor Keramische producten, 1948/1949.

Herman Romer heeft in 2007 een lezing gehouden met als titel 'Rotterdam na duistere jaren (1945-1950)'. Hier volgt een klein deel uit deze lezing.

In een radiotoespraak vertelde Willem Schermerhorn, onze eerste naoorlogse premier, dat er jaarlijks zo'n 65.000 tot 70.000 woningen moesten worden gebouwd, wilde men de achterstand in 10 jaar wegwerken. Het tekort aan bijvoorbeeld hout en staal, glas en kalk etc. was enorm.

Na die dolle zomer van 1945 braken sobere tijden aan. De meeste mensen moesten hard werken tegen een bescheiden beloning, en soms lange uren maken.

Intussen bleef de schaarste aan allerlei artikelen lang aanhouden, waardoor het distributiesysteem nog vele jaren gehandhaafd bleef.

Medio 1947 lanceerde George Marshall, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zijn idee voor een hulpprogramma op grote schaal aan Europa.

Tot zover de lezing.

Chris Sangers