

Noodkachel

Van de familie G. van Doleweerd uit Emst ontvingen wij een 'Noodkacheltje'

NOODKACHELS in de Tweede Wereldoorlog;

De Hongerwinter in Nederland.

Schaarste aan alles zo ook aan brandstof, vooral in Noord en Zuid-Holland en Utrecht.

In november 1944 wordt alle gas en elektriciteit afgesloten. Kaarsen nemen de plaats in van lampen. Als de voorraad kaarsen opraakt bedenkt men dingen zoals een dynamo aan de fiets. Hele gezinnen trappen zich ongezins om een klein beetje stroom op te wekken

Toch hebben de mensen behoefte aan warmte en willen ze kunnen koken.

Mensen gaan alles doen om het warm te krijgen. Ze kappen bomen, slopen leegstaande huizen op zoek naar brandhout. Zelfs houten blokjes tussen tramrails worden losgewrikt en mee naar huis genomen.

Er worden kacheltjes in elkaar geknutseld van resten plaatijzer. Sommige kacheltjes werden gemaakt van koekblikken en stukken buis.



Het exemplaar wat wij geschonken kregen is gemaakt door een smid en heeft zelfs een 'warmhoud' plaatje.

Ook werden noodkachels verkocht door bv De Bijenkorf in Amsterdam.

Voor meer informatie over noodkacheltjes: www.kachelmuseum.nl



www.verzetsmuseum.org/kinderen/nl/voorkant/hongerwinter,noodkachels

Chris Sangers