

Etensblik

Van mevrouw L. Peeters uit Veenendaal ontvingen wij een fraaie schenking in de vorm van een 'Etensblik' gebruikt door haar man Dick Peeterse die diende bij het 10 Reg. Infanterie.



Hoewel in Europa in de eerste helft van de 20e eeuw alle etensblikken op elkaar lijken, is het Nederlandse model toch vrij duidelijk te herkennen. Het heeft namelijk een afneembare houder (steel) die normaal in het blik opgeborgen is.

Buitenlandse etensblikken hebben vaak een vaste steel, zoals het Duitse etensblik (essgeschirr) uit de periode voor 1920. Dat model heeft als voorbeeld gediend voor het Nederlandse blik.

Het blik is gemaakt van vertind blik en heeft aan de deksel/pan een plat beugeltje waarin de steel geschoven kan worden. Zo diende het deksel als pannetje. In deze etensketel werd eten gehaald, niet bereid! Dit vanwege het feit dat het is vertind. Het is een typisch velduitrustingsstuk, de soldaten aten liever uit het bord, maar in het keteltje ging meer voedsel in!....



Iedere soldaat heeft een etensblik, in replica, met houder bij zich. Deze worden in eetketelzakjes of eetketelfoudraals gedragen aan de koppel tussen de draagknopen op de rug. De bolle kant van het blik steekt daarbij naar het lichaam.

Met dank aan Erik de Bruijn.
Zie ook www.leger1939-1949.nl

Chris Sangers.

